

Beretninger fra klubture i perioden 2011 til 2016

Øernes Mopa Klub

2016

Fisketur 2016 Køge bugt

Vejrudsigten var blevet nærstuderet de sidste dage op til. Det var ikke alt for lovende, men lørdag startede perfekt med helt blankt vand i bugten. Det blev der så lige lavet om på senere.

Fredag aften var jeg lige en tur ude og lufte hunden ved vejs ende og selvfølgelig et smut over i Garderhøjens havn, hvor 8 af de deltagende havde tyvstartet. Der var fest og farver.

Tidligt op lørdag og pakke det sidste og så afsted til mødestedet.

Vi har i år haft rekord mht tilmelding. 17 både og 21 mand. Herligt.

Fælleskørsel til Garderhøjens havn, hvor vi startede med søsætning af Mopaerne. Der blev vist hvordan man kan UDEN snor, så der skulle lige ud og bjerges en båd i bassinet. Derefter morgenbrød og så stod den på fiskeri. Der blev fanget fisk. Mange fisk, men de fleste lå lige omkring målet.

Frokosten blev for de fleste afholdt i Køge marina. Der var nogle enkelte farisæere, som tog på skipperkroen i Køge havn. Det var nok det stegte flæsk der trak.

Indvejning kl. 1700 og der var nogle der havde gået stille med oplysninger om deres fangster.

1. præmie

Henrik Brun. 3,2 Kg.

2. præmie

Tommy Jensen 2,2 kg

3. præmie

Sebastian Schultz 1.35 kg og 1.25

4. præmie

Kalle 0.8 kg.

Derefter valgte nogle at køre hjem og vi andre slappede af og fik en enkelt øl.

Aftensmaden stod Brian for. Hjerter i flødesovs. Godt gået. Smagte fortrinligt. Det må du godt gøre en anden gang

Der blev endnu engang liv på havnen i løbet af aftenen og jeg hørte at de sidste slukkede kl 01.00.

Søndag op og få det store morgenkomplet med æg og bacon i lange baner.

3 både valgte derefter at tage på vandet. Vi andre opgav pga den tiltagende vestenvind, som gav hvide toppe på bølgerne.

Vil til slut takke Henrik 1 og Henrik 2 Garderhøjens havn for deres imødekommenhed, som gør at vi altid føler os velkomne. Ligeledes vores sponsorer, Tempo både og Mertz i Fakse, for de fine præmier.

Frank

2015

Jagt & Fisketur til Vigsø 10. til 11. oktober – 2015

Det var den sidste klubtur i 2015, som igen gik til Vigsø, for at se om der var held til at jage eller fiske noget i farvandet omkring øen.

Der var 5 både der sejlede fra Guldborg om fredagen, de sejlede til øen og fik lavet lejer, og derefter på træk. Vejret blev ikke så godt først på aften, der kom en del regn.

Lørdag var der mødetid kl 8 i Guldborg, vi blev i alt 16 både og 20 personer til turen. Efter der var budt velkommen kunne folk sejle omkring i området for at se om der var noget at jage eller fiske, man kunne også sejle med ind over det lave vand ind til øen, hvor der blev en lille rundvisning på øen for dem som ønskede det. Derefter blev bål gjort klar til aftens gule ærter.

Efter folk kom tilbage efter aftentrækket, var de gule ærter klar, samt pandekagerne. Folk gik i bådene for at sove, nogle overnattede på øen, hvor rotterne "bankede" på teltet for at komme ind, tror nu ikke der var nogle som åbnede for dem.

Søndag morgen efter morgentræk, var der både der sejlede rundt i området, nogle tog turen til Femø, andre tog hjem.

På turen blev skudt gæs, ænder, edderfugle. Men der var nok flere tomme patronhylster, end der var nedlagt vildt.

Mvh

Jan 2157 Nanok

2014:

Fisketur i Køge bugt.

13 mopaer og 18 mand mødtes ved Vejs Ende i Strøby Egede, til årets Fisketur. KØGE bugt viste sig fra den bedste side med rødmende morgensol og næsten havblik. Det skulle senere vise sig det ikke er optimalt for det fangstmæssige, men flot var det.

Vi fik sat Mopaerne i vandet ved Garderhøjen havn og derefter var der fælles morgenbord. Vi tog et minuts stilhed for at mindes vor afdøde medlem Jens Follmand. Godt gået formand.

Herefter gik den vilde fiskejagt og Mopaerne spredtes i bugten. Ombord på Camanita havde jeg formanden med som gast og vi blev enige om at gå sydover og følge 5 meter kurven ned over Køge Sønakke. Der havde jeg tidligere år haft godt fiskeri. Det viste sig at der ikke fandtes hugvillige fisk på vores rute. Vi prøvede ellers på alle tænkelige dybder men lige meget hjalp det.

Ved frokosten, som vi holdt i Bøgeskoven viste det sig at vi ikke var de eneste som ikke kunne finde nogle villige fisk.

Retur mod Garderhøjen foregik noget mere kystnært men der var heller ingen fisk til os.

Ved indvejningen Kl. 1700 blev Tejst med Michael Fallesen og senior vindere med største havørred på 2,75 og største torsk på 0,800 og flest fisk.

2. pladsen på havørred tilfaldt Lasse med en ørred på 0,800 gr.

Komandusen valgte ikke at indveje da han havde rensat sin ørred.

Det var et magert resultat og vi snakkede om det var nattefrosken som lige havde lagt en dæmper på det.

Hvem ved.

Lørdag aften blev der tændt op i grillen og vi fik nogle solide bøffer, pølser og kartoffel salat.

Søndag morgen stod vi op til blæsevejr og det betød mandefald. Vi var 2 mand tilbage, Komandusen og undertegnede og vi valgte at sejle direkte til Køge og så tage fiskeriet i medvind tilbage til Garderhøjen. Grejet blev sat og da vi nåede midt på Strandskoven var der hug min ene sideplaner men den faldt detsvære hurtigt af. Komandusen fik en i samme område og ii vores rute nedover til Garderhøjen blev det til 6 tilbud til Komandusen med 3 i båden. Største på 3,7 og 3 kilo. Jeg havde 2 tilbud og mistede begge.

Vi havde som sædvanlig en god weekend i godt selskab selv om ørrederne var svære. Vil gerne takke Garderhøjen og Havnefoged Henrik for at vi må benytte deres faciliteter. Det er altid en fornøjelse at komme der.

Vil også takke vores Sponsorer, West bådudstyr og Mertz jagt og fiskeri for de fine præmier vi havde fået.

Frank

Forsommertræf i Smålandsfarvandet

Forsommertræf den 13-14-15-06-2014. Kragenæs havn var mødestedet, 9 personer i 7 mopaer var mødt op, 2 mopaer stødte til om lørdagen. Bådene blev sat i vandet, alle fik hilst på hinanden med en lille sjus, kursen blev sat mod skalø hvor vi slog os ned for natten, grillen blev tændt på en plads med panorama udsigt over lolland som blev oplyst af et kraftigt uvejr med lyn og torden, vi slap dog fri og ku nyde grillmaden og dertil hørende, vældig hyggeligt. Lørdagen startede med skippermøde 9.00 blev enige om at sejle til Rågård holdt middagen på rågård. 2 mopaer stødte til, så gik turen til vejrø. Flere valgte at gå en tur på øen andre tog en slapper i båden, senere gik turen atter til skalø hvor vi hyggede os resten af dagen, faciliteterne var i orden der var både toilet og badeforhold det var luksus, klubben gav kød og vin som blev spist og drukket med velbehag, de sidste gik til køjs ved 00.30 tiden. Søndagen var der nogle der sov lange, andre var lidt tunge i hovedet, 2 både sejlede sidst på formiddagen mod guldborg, resten sejlede til Femø havn og handlede lidt is og winerbrød. En båd sejlede til sjælland, 2 både sejlede til dybvig havn og spiste middagsmad. Var i kragenæs havn ved 14,30 tiden, fik trukket de sidste både op, og sagt pænt farvel, og slut på et godt forsommertræf.

Mvh. Turleder Find Pejse Hansen

Jagt & fisketur 2014

Så kom weekenden den 11. og 12. oktober 2014, hvor mopaklubben igen havde tur til Vigsø, for at jage og fiske

Der var tilmeldt 16 både og 23 personer, der kom 15 både og 22 personer. De første 4 både kom om fredagen og tog til øen, og fik slået lejer der for natten, der var ikke megen vand i stranden så turen dertil gik ikke så hurtigt over det lave sand (1/2 til 1 m vand), med sten og sæler.

Lørdag kl. 8 var der samling for resten af de tilmeldte både. En lidt tyk tåge havde lagt sig der om morgenen, men den var næsten væk inden vi kom til øen, hvor Nanok sejlede først for at vise spor ind til øen, og uden om de største sten.

Der blev gået en rundtur på øen for dem som ikke havde været der før, og derefter kunne man gøre som man ville, da det var stille vejr tog næsten alle ud og sejle, og var først tilbage sidst på eftermiddagen. Jan havde gået og lavet klar til aftens spisning af gule ærter 13,5 kg var der, og næsten alt blev spist. Lasse havde også pandekager med (tak for pandekager fru Lasse). En båd skulle hjem efter spisning som begyndte ved 20 tiden. Fik sejlet båden til nærmeste slæbested 1 km derfra, fik hentet deres bil, så de kunne køre derfra. De slap derefter for sejltur i mørke og lavvande.

Søndage blev også brugt til jagt, hvor det lykkes at bruge gåsekald og få dem på skud. I løbet af formiddagen blev der sagt farvel nogle skulle tidlig hjem, nogle ville sejle, andre hygge på øen. Der blev skude både dykænder, svømmeænder, og gæs.

Så Nanok siger tak for en god tur, og tak for Guldborg F bådelaug for lån af slæbested.

Med venlig hilsen Jan

2013:

jagt / fisketur Vigsø 12. oktober 2013

Så blev årets sidste klubtur, afviklet på Vigsø, hvor der var planlagt en jagt og fisketur samt en "hyggetur". Der var 16 både, og 24 personer.

De første både kom fredag, og sejlede til øen, og tog aftentræk der, der var en kraftig vind NE, så de havde en del mod sø, vel ankommet til øen, blev der slået lejr der, så der var klar til om lørdagen hvor de andre både kom.

Lørdag morgen kl. 8 var der samling til turen fra Guldborg, stadig med kraftig vind, men nu i E retning og vel en 10-12 m/s, det gav en behagelig tur ud med vinden lidt ind fra agter, med de lidt store bølger. Der var ikke meget vand, men alle kom ind over sandet uden problemer. Men vinden var ikke god, der var ikke meget læ hvor lejren var, og hvor bådene lå. Men presenninger var blevet sat op til læ, hvor også tøj hang til tørre, måske var nogle støvler blevet fyldt med vand?? så vi blev der. Det blæste ikke mere end at både de gule ærter og pandekager med dejligt syltetøj kunne spises, sent om aften 20.30 tiden, når folk kom tilbage fra jagt. (Siger igen mange tak til Lasse for det store arbejde, men jeg tror at vi skal sige mere tak til Lasses hustru.!!)

En lidt urolig nat i båden, da vinden stod på. Min egen skyld da jeg ikke gad sejle i læ for natten. Vinden blev svag omkring ved 4 tiden om natten. Der blev sagt farvel i løbet af formiddagen, da folk skulle tidligt hjem, nogle ville ud efter edderfugle, så folk kunne gøre hvad de ville uden at skulle være afhængig af nogle tidspunkter. Det blev til 11 ænder, 5 edderfugle og en gås

Venlig hilsen Jan Sulcs, 2157 Nanok

2012:

Jagt / Fisketur. Vigsø. 6-7 Oktober. 2012

Lørdag den 6. oktober kl. 8, var der samling af 10 Mopaer og 13 mand på Guldborg F. havn. To af bådene ville komme lidt senere på dagen. Det var tid til den årlige jagt og fisketur, som igen gik til Vigsø, som base for turen.

Da sidste båd var sat i vandet, blev kursen sat mod Vigsø, hvor Nanok viste vej ind over det lave vand med en del sten. Alle kom sikkert ind til øen, hvor man fik klargjort "lejeren". Derefter var der rundvisning på øen, for dem som ville på trækjagt. Under rundvisningen kunne vi se de to sidste både på vej til øen, der blev holdt godt øje med dem, den ene havde 100 stk. pandekager med!!

Nogle få både tog ud og sejlede efter fugle, og fiske, og de gule ærter blev hentet, det blev til en gråand, samt en del tang på krogen.

Folk gik på træk om aften, bål blev lavet så ærter og pandekager kunne varmes. En del skydning kunne høres. Ved 20.30 tiden var der spisning, alle blev mætte, der blev hygget ved bål og fakler i mørket, imellem de beboede rottehuller!!

Efter morgentrækket og morgenmad, blev lejren pakket sammen, nogle af bådene sejlede en tur ud efter fugle, nogle sejlede mod Guldborg. Der var kommet en del luft, så der var lidt høje bølger ved Femø, det blev ikke til mange fugle på vandet.

Men en god tur med kun lidt regn lørdag, sol en del vind. Der blev set mange forskellige fugle. Havørnen blev set, trane, søkonge, gæs, ænder. Der blev nedlagt 4 gæs, ca. 7 ænder.

Mopaklubben siger tak til Guldborg F. havn. Til Lasse for pandekager. For lån af Vigsø

Mvh

Jan

2157 Nanok

Sensommertræf 2012 Roskilde fjord.

På turen deltog 13 både, 17 voksne og 5 børn.

Turen startede i Østby bådlaug fredag d. 24. 08. kl.17.00. Efter søsætning blev der budt velkommen af formanden og turlederen.

Aftensmad og overnatning var ved Østby bådlaug – på nordsiden af havnen.

Nils havde medbragt en gas-grill, så der kunne hurtigt tilberedes noget aftensmad.

Efter maden og et glas vin, som klubben var vært med, var det tid til ring-ridning fra Mopa. Det var et indslag som alle var meget begejstret for. Erik Fritzen og Nils, havde brugt det meste af torsdag aften på planlægning af denne disciplin.

Aften sluttede af med hygge på stranden.

Lørdag morgen havde Nils været ved bager, og efter morgenmaden gik turen syd over, til Kattinge vig.

Her skulle der sættes sejl på Mopaen, næsten alle deltog også i denne disciplin. Efter lidt sejlads med sejl og frokost fortsatte turen ned til Roskilde. Her var der mange som købte is og gik en tur ved vikinger museet.

Efter ca. en time i Roskilde sejlede vi nordover igen. Aftensmad og overnatning skulle igen være på stranden ved Østby bådlaug.

Søndag, efter skippermøde kl. 09.00. havde Nils logget træffet med op i Værebros å. Værebros å munder ud lige nord for Jyllinge. Og det er muligt at sejle adskillige km/sømil og i åen med motor.

Turen sluttede kl ca. 13.00 i Østby bådlaug.

Tak til turlederne for en dejlig tur.

Tak til Østby bådlaug for deres gæstfrihed.

På gensyn til jagt/fisketuren i oktober på Vigsø.

Mvh Formanden.

Forsommertræf 8-9-10 juni 2012 i Smålandsfarvandet.

Fredag den 8 juni

Med start fra Bandholm havn var der samlet 8 både, (der var afbud fra en på grund af sygdom) med forventning på en god tur, nogen var kommet tidligt på eftermiddagen og havde sluppet af og gået tur på havnen,

Med en vin fra sydvest ville vi sejle til Lindholm for vi mente at der var læ og der er fint at komme op på stranden.

Men så trak der en tordenbyge op og det begyndte at regne, vi fik hurtigt lukket kalechen til og gik ind i havne huset hvor formanden bød, velkommer, der efter fik turleder ordet hvor der blev orienteret om turen, der blev udleveret kort over området og brochure over ørene, vi fik betalt og så var det afgang.

Vi aftalte at Arne sejlede forrest og Find bagerst, det gik fint der ud af efter en lille halv time sejlas var vi ved Lindholm.

Forventningens glæde var stor for vi skulde afprøve klubbens nye grill som Find Pejse havde kreeret.

Den blev hurtig stillet op, man skal ikke engang bruge hjernen for at samle den, der blev fyret op, grillet diverse ting og et godt glas rødvin til, der var hygge.

Natter var kommet og vi ville ligge på svaj, men vinden var drejet mere om i syd og det skulde også vise sig at der var ikke mange som sov den nat for bådene lå overhovedet ikke stille den lange nat, vinden svæver omkring øen og der er mange strømme som bevirker det, men det ved vi til en anden gang.

Lørdag den 9 juni

Efter morgen mad og skiber møde blev vi enige om at sejle til Dybvig havn på Fejø, nu var vinden mere i sydøst og det blæste en del, ca.10-11 m/s , så det var bare om at få surret tingene fast i båden.

Det kneb med at få plads til alle bådene i havnen, men det lykkedes til sidst, der blev købt is og drukket en formiddags øl .

Vi havde ellers aftalt at vi skulde spise frokost der, men der var ikke særligt godt at ligge med bådene så vi blev enige om at sejle til Askø og alle blev orienteret om det.

Nu fik vi vinden ind skråt styrbord og vinden var ikke blevet mindre.

Vi var på Askø ved 12,30 tiden og nu skulde der spises, og det viste sig at lige den dag var der åben ø dag, så der var nogle flinke damer som inviterede ind i Havne huset og bød på kaffe og kager så det fik vi efter at madpakken var fortæret, vi fik også lov til at vaske op af hvor bestik

Da vi ikke havde sovet meget om natten var det godt med en middagssøvn så vi blev enige om at sejle kl. 15, så der blev tørnet ind.

Præcis kl. 15 stævnede vi mod Saksøbing, der var stadig en del vind fra sydøst, vi sejlede stille og roligt, der var en del grunde som vi skulde passe på, der var også et par gange hvor der næsten ikke var noget vand så der blev korrigeret et par gange da der også er sten i dette område, eller kan vi jo sagtens sejle på lavt vand.

Vi skulde også finde en plads hvor vi kunde være for natten, så da vi kom ind til Oreby var der en meget fin plads som Arne foreslog, alle gav deres samtykke, men først skulde vi en tur ind til Saksøbing, vi gik alle en tur op i byen, og fik handlet lidt.

Der blev fløjtet afgang og vi stævnede ud, der måttet ikke sejle mere en 5 knob ud af Saksøbing fjord så det tog en rum tid inden vi var på pladsen for overnatning, der var ikke meget vand så alle måtte ud og trække båden op, der var en del dyng og det var ikke alle som fik benet med så der var en som måtte ned og dykke.

Grillen blev sat op(**hurtigt**) og alt grejet som vi skulde bruge blev slæbt ind, Find havde købt et fint stykke rødt kød som han grillede på en lille Weber grill, et godt stykke kød godt nok meget rødt men dem som syntes at det var for rødt lagde det på den anden grill så det fik lidt mere varme.

Selvom vi ikke kunde se fodbold så havde Per en lille radio med hvor vi hørte lidt en gang i mellem og for ikke at glemme så var der bryllup på Oreby kro hvor vi kunde se med fra den anden side af fjorden og se bruden løbe rundt i den hvide brudekjole.

Efter en lille Whisky eller en øl gik vi til ro, ingen både kunne komme ud på svaj så alle både blev på land, vi havde regnet ud at vandet ville stige til kl. 06 søndag morgen efter at vandet havde vendt, så vi skulde tidligt op.

Søndag den 10 juni.

Med fælles hjælp fik vi alle både ud inden der blev spist morgenmad.

Skipper møde blev holdt på det grønne stykke ved Oreby havn.

Endelig stævnede vi ud med kurs mod Bandholm, vejret var diset og det regnede lidt, vinden var næsten lige vest.

Efter at vi havde hjulpet hinanden med at taget bådene op fik vi sagt farvel med tak for en god tur og selv om vi ikke var ret mange så er midt indtryk at alle fik hygget sig.

Til sidst skal der fra tur ledernes side lyde en tak til jer alle som var med på turen, tak for et godt kammeratskab og god sejlads, jeg håber vi ses en anden gang.

På tur ledernes vegne

Arne Jørgensen

Havlitten 509

Fisketur Køge bugt 14-15 april 2012

På turen deltog 11 Mopaer, 16 voksne og 2 børn.

Efter flere ugers intens stirren på DMI's hjemmeside med op og nedture (læs knæbøjninger) oprandt endelig lørdag morgen. Det var en fantastisk oplevelse, at køre nedad Billesborgvej og se en næsten helt plan Køge bugt.

Kl. 07.30 begyndte de første Mopaer at indfinde sig på p.pladsen og efter at have hilst på hinanden gik turen til Garderhøjen havn. Dog ikke i samlet flok, da Google havde glemt at fortælle at vejen var blevet spærret på midten. Ingen problemer, da vi blev dirigeret rundt af beboerne.

Vi fik sat bådene i og ombord på Camanita valgte vi at sætte kursen mod Køge og koncentrere os om området fra Lunden og op forbi bådeklubben Ege, på 4-6 meter vand. Vi fandt hurtigt medicinen til denne dag og den bestod af højt fiskede blink i sølv med grøn stribe. Efter at have trollet rundt i området nogle timer med kanonfiskeri, satte vi stævnen mod Magleby skoven, hvor frokosten blev indtaget i højt solskin. Den blev hurtigt overstået og efter at have lavet lidt justeringer på grejet, gik vi i gang igen. Ned til samme område og der var stadig fisk, men slet ikke i samme bidehumør som tidligere på dagen. Niels'es søn Jonas og en kammerat var stødt til os under frokosten og de lå og kastefiskede ved 'busstoppestedet' og det gav en blankfisk på ca. 2.5 kg. Fin debutfisk.

Vi havde indvejning i Garderhøjen havn og der blev vist en del blankfisk frem. Ikke de helt store, men gode spisefisk. Resultatet af vores konkurrence blev at FORMANDEN løb med præmien for største fisk, Thomas kom lige efter, Frank og Jess med flest blankfisk i båden, Lasse med den største torsk, Niels og Jørgen med den største og eneste fladfisk.

Totalt havde vi haft kontakter med fisk til indvejning. Efter indvejning valgte 3 både at tage hjem og resten af os gik i gang med aftensmaden, som blev tilberedt og indtaget i det skønneste aprilvejr. Der var alt lige fra rødt kød til dåsemad i div. Udgifter Nå, det blev jo sengetid og da vi havde brugsretten over Stevns kommunes rådhus, var vi 5 der valgte at overnatte der. Der sneg sig dog en ekstra med, idet Jørgen havde valgt at invitere den gyldne dame og hun var ikke sådan at slippe af med, så det blev en lang aften/nat.

Op igen ved 7 tiden og efter at have overstået morgenmaden med alt det gode tilbehør, stævnede vi ud i bugten igen. Camanita blev sat på kursen mod bølgebryderen og vel fremme begyndte jeg at sætte grejet.

Nåede kun lige at sætte en sideplaner og dovnriggeren, så var der udløb på stangen med sideplaner og et øjeblik kom der en fin fisk helt fri af vandet. Så var det med at få grejet ind og jeg fik en fin fight. Det var en tromletyk blankfisk på 70 cm. Og godt 3 kg. Dagen var reddet. Efter grejet var sat igen fik den en tur ind over samme område, men det gav kun en enkelt kontakt og det var så det eneste der skete søndag.

Vi havde aftalt at frokosten, skulle vi prøve at holde i Køge centrum. Der ligger et fint lille anlæg med borde og bænke. Det var en oplevelse at kunne 'sejle op af åen'. Vi fik også mange fine kommentarer fra folk, som var ude og nyde søndagsvejret. Mopa'er i Køge å er jo ikke hverdagskost.

Efter frokost blev der fisket tilbage til havnen, men der var ligesom støvsuget for fisk.

Alt i alt en god tur med praaaaagtfuldt vejr, godt kammeratskab, spændende indlæg (Niels og Jørgen valgte at markere 100 års dagen for Titanic's forlis) Det er utroligt, hvor meget vand der kan komme ind af to 4 mm. huller. Godt at de fik den lappet. Lidt ærgerligt var det at Simon havde problemer med sin bil og derfor ikke kunne komme. Vi havde alle glædet os til at se og prøve den nye Explorer. Har dog hørt rygter om at den kan ses på dyrskuet i Roskilde.

Havnefogeden Henrik skal have en stor tak, fordi du altid stiller op, når Mopa drengene er på tur.

Stevns kommune og Vallø båden, tak for lån af jeres faciliteter og tak til sponsorerne: , LH marine, JGB Marine og Aktiv fritid.

Mht. næste års fisketur, blev der snakket lidt om Møn. Tænk over det. Der er rige muligheder både på 40 meteren efter laks, men så sandelig også under land efter havørreder og torsk.

Vi ses derude

Camanita 2208

**2011:
Jagt og fisketur 2011 i Øernes Mopa.
Vigsø.**

Årets jagt/fisketur startede fra Guldborg Lørdag den 8 Oktober hvor vi skulle ud og se efter dykænder, samt på trækjagt på øen Vigsø. Der var 10 både der havde tilmeldt sig. Vejret var kraftig blæsende fra N NW, så vi havde nogle rigtige "gode" bølger ud til øen. Efter rundvisning på øen var det til lidt middagsmad, og klargøring med brænde til bål, presenning hvis det skulle komme regn. Da det var for hårdt vejr til dykkerne, blev vi på øen resten af dagen, til vi skulle på træk. Jan lavede gule ærter mens de andre gik på aften træk, der lød en del skud i den kraftige blæst om aften. Om natten blev det stille og månen var fremme, og sikken en morgen at stå op til, en dejlig solopgang og havblik. Morgentræk, morgenmad, oprydning, og derefter ud for at se om der var nogle edderfugle. Vinden begyndte som lovet opfriskende fra SW, bådene var i havn i løbet af eftermiddagen kl. 14-15 stykker. Der blev nedlagt 5 Grågæs, 2 Gråænder, 1 brunnakke, 4 Edderfugle.

mvh
Jan Sulcs
Nanok