

Klubtur i ord.

2016.

Forårstreffet 10. til 12. juni 2016

Ankomst Stubberup havn den 10. juni kl 17.05. 15 både tilmeldt.

Formand Allan ønsker velkommen, og kører derefter i bil til aftenens ankerplads for at deltage i klubbens aftenhygge på træffets første dag. Allan var de følgende dage arbejdsramt, så han så vi ikke mere til på den tur.

Lørdag morgen den 11. juni kl 07.00. Solen er kommet op, blick stille vand, fuglefløjt, 14 både ligger urørlig for svaj udenfor Nysted Skanse. En tidlig morgensvømmer – en ældre kvinde kommer forbi og slår af en hyggelig prat. Morgenstillheden og –kaffen senker sig ned over Mopa Expedition "Janus".

Plasken fra – nu 2 morgensvømmere bryder stillheden og langsomt vågner mopafolket til en ny strålende solskindsdag, med kun en lille let brise i trætopperne. Hvor er sølivet vidunderlig.

Morgenmad med ferske rundstykker og derefter skippermøde kl 09.00, hvor vi damper af mod Nysted ca kl. 09.30. hvor vi ikke ku få en is, da isbutikken først åbnet kl 11.00, og da var vi alle dampet af mod Gedser. Et stræk på ca 18 med vindstyrke 4 og krappsø helt til Gedser.

Over i Gedser fiskerihavn fikk vi besøge Søværnets Redningstjenestes 1 af 21 stationer med 4 fastansatte menn + 7 deltidsansatte mandskaber. Med den norskbyggede SAR – Search And Rescue skib "FRB 09" som lå klar til søsetting. En båd med 2 x 435 hk vandjet motorer som ga ca 40 knop – selv i vindstyrke 20, ble vi mopafolk lidt små i slaget. I tillegg hadde de et større redningsfartøj, L.W.DAM som lå ved kaj, til større opgaver. Motorkraft 2 x 760 hk som kunne gi 18 knop.

Efter et interessant skibsbesøg og overstået frokost med makrell i tomat og en enkelt øl fra køleren, afgik klubben til Rødsand kl 13.45, for å jagte seler (fotosafari). Der var seler over alt men de kikket kun kortvarig op over vandkorpa for så at forsvinde igen.

Kl 17. landet vi i Errindlev havn, hvor vi traff gamle mopafolk, Frank og Anja som hjalp til med havnehuset som vi ku leje og komme under tag for kvelden, noget vi har god erfaring med fra et tidligere træf. Søndag morgen, den 12. juni var det lidt overskyet, let østenvind og en smule køligt. Efter morgenmad var der nogle som satte turen hjemad, mens 6 både sejlede en tur indenom Høvenge havn med til tider spennende lavtvands sejlas. Afgang kl 10.55 til Stubberup havn, hvor træffet afsluttedes med den sædvanlige hyggelige afsked.

En stor tak til turlederne Arne Jørgensen og Lasse Hansen for godt tilrettelagt tur.

Jubilæums/sensommertræf 2016.

Turen startede i langø havn, fredag d. 19.08.16. På turen deltog 34 både og 52 personer.

Der blev budt velkommen kl. 17.30 ved formanden og klubben var vært med et glas havskum øl og sodavand.

Overnatning og aftensmad fredag var på øst-siden af Enehøje. En svag vind fra sydøst og sol, var en perfekt start på 10 års jubilæumsturen.

Lørdag: Skippermøde kl. 09.00, hvor vi fik en lille en til halsen. Derefter var der rundtur på Enehøje, for dem der havde lyst til at få rørt sine ben lidt.

Efter gåturen sejlede vi nord om Enehøje og ind ad den gamle sejlrende mod Slotø, som var næste stop. Her indtog vi frokosten og kl 13, havde vi fået Tom, der er barnefødt på Slotø – til at fortælle om en oplevelse under 2. verdenskrig. 3 skibe lå for anker ved slotø og de blev bombet af engelske fly og nogle af bomberne ramte gården, hvor Tom og hans fam. boede. Det var et mirakel at ingen blev dræbt.

Stor tak til Tom for en meget interessant fortælling.

Kl. ca 14 gik turen videre til Nakskov havn og derefter til Albuen, hvor vi skulle spise helstegt pattegris med tilbehør. Vi havde lejet det "gamle" lodshus.

Vejret var heldigvis med os, så vi kunne sidde uden for og nyde den dejlige mad.

Vi havde fået sponsoreret nogle gave og dem blev der trukket lod om.

Tak til Mopa både, Tp Langø og meny Nakskov for de flotte gaver.

Søndag: Skippermøde kl. 10, hvor der blev afsluttet. Turen gik derefter til Langø og får dem som havde sejlet til Langø, gik turen ad vandvejen til bl.a Als, Skælskør, Nyk. F. og Guldborg.

Stor tak for flot deltagelse til alle!

Tak til Arne og Lasse for hjælp på havnen i Langø. Og tak til Klaus G for hjælp med at bringe drikke vare til Albuen.

Tak til bestyrelsen for planlægning og afholdelse af turen.

Jagt/fiskur.

Jagt & Fisketur til Vigsø 1-2. oktober 2016

Så blev året sidste klubtur afviklet, der var 17 både og 22 mand. De første par både tag afsted om fredagen, hvor der var en kraftig vind, men det gav nu ikke de store mængder ænder.

Lørdag morgen var der samling fra Guldborg, hvorefter folk kunne sejle på jagt i området, eller sejle direkte til øen, hvor "lejeren" var sat op dagen før. Det var jo der de gule ærter og pandekager skulle sættes til livs efter aftens andetræk. Der lød nu nogle skud omkring, men det var ikke de mange ænder der kom med tilbage.

Søndag var der nogle der tog ud efter "dykker" men vejret var, at der næsten var blankt vand. Det var nu ikke de mange fugle det blev til.

M.v.h.

Jan Nanok